

Metropolen runt hörnet

Hur gå till väga om man som hasardspelsnovis vill utmana ryska pokerhajar i S:t Petersburgs förnämsta casino? Vore en datja på andra sidan gränsen ett alternativ till stugan i skärgården? Och hur står det till i världens största rannsakningsfängelse?

Det är den här typen av information som finns med i journalisterna Magnus Londens, Anders Mårds och Milena Parlands nyutkomna reseguide om S:t Petersburg. Boken "S:t Petersburg. Metropolen runt hörnet" innehåller nitton reportage om den stora grannstaden i öst.

– Det pärtade oss att många upplever det som ett väldigt stort steg att resa till S:t Petersburg fast staden bara ligger ett stenkast ifrån oss, säger Magnus Londen.

Boken är ingen konventionell reseguide i den bemärkelsen att den inte bara innehåller musei- och krogbeskrivningar, instruktioner för hur man anlitar kollektiva fortskaffningsmedel och kort beskriver de kändaste sevärdheterna.

Reseguiden försöker ge en insikt i hur petersburgarna själva upplever vardagen i sin stad. 80-åriga Lidija berättar om sina minnen från den niohundra dagar långa belägringen av staden och den förmögna affärskvinnan Natalja beklagar sig över att många av de nyrika ryssarnas barn inte läser böcker utan tillbringar dagarna med att spela videospel och titta på amerikanska våldsfilmer. En annan femma är hur man som invånare ska bete sig då fjärrvärmen slutar fungera i huset där man bor. Att få problemet åtgärdat med de ryska myndigheternas hjälp är inte lätt.

Bli bekant med invånarna

Tack vare reportagen gör boken staden bra mer lockande som resemål än en normal standardguide à la Berlitz. I den nyutgivna boken får läsaren lära känna vanliga petersburgare. Och visst besöker man som resenär gärna en stad där det bor människor som man vet något om och människor som man upplever sig ha en koppling till.

De tre författarna vet vad det innebär att leva i S:t Petersburg. Parland och Mård bor och har sina familjer i staden och Londen har erfarenhet av en sex månader lång vistelse i S:t Petersburg. Parland och Mård som är stadigt bosatta i staden berättar om vardagslivet i metropolen, medan Londen mer har rollen som den iakttagande utbölingen.

Det är med anledning av stadens 300-årsjubileum i maj som boken utkommer. Den ges ut på svenska av Söderströms och på finska av förlaget Tammi.